

## Route avondwandeling Park Holthuizen op vrijdag 24 juli 2020 met gids Helmut Rauschenberg

### De start

We starten voor de huizen Holthuiserdreef nrs. 6, 8 en 10. Kom met de fiets want er is weinig parkeerplaats. Parkeren lukt misschien wel bij een pleintje op de Wildzang (voor Wildzang 6 en 8).

Fietsen kun je plaatsen voor de garage van Wildzang 2.

De wandeling voert deels over voetpaden op grasland. Er zijn mensen die dat op slippers doen. Anderen kiezen meteen voor stevige wandelschoenen. Zie maar wat je doet.

### De route



*De route is op de kaart aangegeven (rood met rode pijltjes)*

De wandeling is een kleine 4 km lang en duurt in rustig tempo krap een uur. Dat is exclusief oponthoud, kijk- en praatpauzes.

Wij lopen in oostelijke richting tussen Holthuiserdreef 1 en 2 langs de carport door naar het fietspad dat het park doorsnijdt richting dijk. Aan de linker hand ligt een dichtgegroeid natuurgebied met een waterpartij en enkele oude knotwilgen. We slaan af naar rechts en volgen een smal pad over een kleine dijk, het wilgenlaantje, dat door de knotploeg van Lingewaard Natuurlijk wordt onderhouden. Let op hier kunnen hondendrollen op het pad liggen! Links van ons een terrein dat bij hoog water onder kan lopen met een klein en een groot wiel. We lopen even naar het grote wiel toe om onze weg later weer te vervolgen en naderen de dijk. Via een trap links klimmen wij naar de dijk, slaan links af en lopen over de straat langs het oostelijk deel van het park. Rechts van ons een open grasland waar een zonnepark is geprojecteerd.

Als we het fietspad naar de dijk zijn gepasseerd genieten we even van het uitzicht over het park richting boerderij. Via een olifantenpaadje en het fietspad dalen we af en slaan rechts af naar het fietspad langs de weilanden. Als wij een pas aangeplante hoogstam bongerd (waar nog een verhaal bij hoort) aan de rechter hand zijn gepasseerd, slaan wij scherp rechtsaf op een voetpad vóór de hoge populieren en buigen over een slootje heen links af en lopen over grasland dat links en rechts door hoge hagen wordt begrensd. Na een paar honderd meter staan wij stil bij waar wij zijn. Iedereen mag zijn impressie geven. Ik hoor het graag.

Wij verlaten deze strook aan het einde van de haag aan de linker kant, slaan links af en gaan dan in looprichting half rechts verder langs een rij knotwilgen. Even later buigen wij links af richting wijk – richting fietspad dat wij naar rechts volgen langs de boerderij en voor een afsteker omhoog naar de dijk. We wandelen niet uitsluitend voor sportieve doeleinden. Af en toe blijven we staan, kijken om ons heen, en soms is het ook tijd voor een klein verhaal of een stuk informatie. Als we de driehoek boven aan de dijk hebben gehad, lopen we de dijk weer af om benden gekomen met een haakse bocht van bijna 180 graden terug onder langs de binnenkant van de dijk te lopen. Maar vóór we dat doen maken we ook hier nog een kleine afsteker naar de picknicktafel aan de rechter hand en het informatiebord. Van hier kunnen we over het water naar de dijk kijken. En even later kijken we vanuit de andere kant naar de picknicktafel en lopen door achter het eiland langs. En om ons te vergewissen dat het ook echt een eiland is, lopen we langs het water.

Even later krijgen we zicht op de strook waar we eerder in tegenovergestelde richting doorheen zijn gekomen. Vlak daarvoor buigen we rechts af en kiezen dan voor het linker pad richting wijk. Op dit pad blijven we ook even staan en kijken bewust naar links en rechts.

We volgen het fietspad naar links en blijven dit volgen tot kort na een driehoeks-spiltsing. Dit is ter hoogte van de populieren, waar we eerder rechts af waren geslagen het paadje door de weilanden in. Op deze plek blijven wandelaars tegen zonsondergang vaak staan, halen hun mobieltje uit hun zak en maken een foto. Gewoon omdat het zo mooi is.

En dan hoop ik natuurlijk dat iedereen het ook een mooie wandeling heeft gevonden, want dan gaan we via een paadje weer de wijk in naar ons startpunt dat dan tevens eindpunt is.